

FANTASIE DRANKVERPAKKINGEN.
=====

In een eerder kwartaalblad van "De Oude Flesch" heeft onze onvolprezen Lo van Sintmaartensdijk ons een overzicht gegeven van de fancy verpakkingen zoals die bij BOLS in gebruik zijn geweest.

Deze fantasie verpakkingen hebben in mijn verzameling een duidelijke plaats en door contacten met andere leden van de vereniging is het mij duidelijk geworden dat er velen met mij zijn die deze afwijkende flessen, vaak niet eens van glas, een warm hart toedragen.

Naast BOLS is ook HULSTKAMP zeer bekend om zijn afwijkende verpakkingen: deze firma heeft de meest uiteenlopende vormen gebruikt. De groene aardewerken kruik met afbeelding van de oude heer zal bij de meesten van u wel bekend zijn, maar wist u dat ook verpakkingen in de vorm van molens, vliegtuigen, vaatjes, haantjes met hoge hoed, baardmankruiken en ananassen voorkomen? Al deze verpakkingen hebben de karakteristieke groene kleur en de meeste vertonen het gezicht van de oude heer.

Zelf was ik erg blij toen ik vorig jaar tijdens mijn vakantie in de Verenigde Staten bij een antiekzaakje ergens "in the middle of no-where" een prachtig boerinetje van BOLS op de kop kon tikken.

Maar, zo gaat dat met verzamelaars, nu had ik het boerinetje, en wanneer je dan vanuit het artikel van Lo weet, dat er ook een boertje bij hoort, dan rust je niet voordat je het echtpaar weer compleet hebt.

In november van vorig jaar bezocht ik de rommelmarkt in de Veemarkthallen te Utrecht en voor mijn vertrek maakte ik nog gekscherend de opmerking tegen Anke dat ik "even" het boertje voor ons boerinetje zou halen. U zult begrijpen dat ik een zeer geslaagde dag had toen ik 's-middags thuis kwam en het boertje inderdaad bij me had. Het echtpaar is nu weer verenigd.

Inmiddels heb ik ook een boeren-echtpaar van RYNBENDE compleet en bezit ik een vrijgezelle boeren-jongen van DE KUYPER. Indien er onder u iemand is die voor deze jongeman een struise boerenmeid weet, dan houd ik me daarvoor van harte aanbevolen. Bovendien, als er iemand weet waar deze verpakking van DE KUYPER vervaardigd is, dan hoor ik dat graag. Op de verpakking zelf is dit helaas niet vermeld.

Overigens heeft BOLS een hele serie likeurverpakkingen het leven doen zien in de vorm van boerinetjes in klederdracht. Zelf heb ik er twee van, maar ik weet dat er meer van moeten zijn. Is het wellicht mogelijk dat Lo nogeens in de archieven duikt en ons de volledige serie beschrijft?

Ik hoop met dit artikeltje uw belangstelling te hebben gewekt voor deze fantasie-verpakkingen. Naast het vele flessengroen kunnen zij zorgen voor een kleurrijke afwisseling.

U weet nu in ieder geval dat, wanneer u ze tegen komt, er binnen onze vereniging belangstelling voor bestaat. Op iedere ruilbeurs die wij houden kunt u ze gerust meebrengen: er is interesse.

Klaas Prins.



BOLS ECHTPAAR VERENIGD.



DE KUYPER VRIJGEZEL.



RYNBENDE BOEREN-ECHTPAAR.



BOLS BOERINNETJES:
Links in klederdracht Friesland,
Rechts in klederdracht Spakenburg.