



GRAVEN TE IJDE

Op zondag 26 september j.l. was er voor de leden van onze vereniging weer eens een gezamenlijke activiteit, n.l. een graafdag op een vuilnisbelt in Yde / De Punt in Drente. Deze belt wordt momenteel door een compostbedrijf afgegraven en hierbij zijn grote hoeveelheden oude flessen aan de oppervlakte gekomen. Deze dag is mogelijk gemaakt dankzij het initiatief van de heer Vagter van Slooten, die het bestuur attendeerde op deze vuilnisbelt en zorg droeg voor toestemming van het compostbedrijf om daar te mogen graven.

Aan de graafdag werd door een 20-tal personen deelgenomen, hetgeen, gezien de grote afstand voor het merendeel der leden, een verheugende opkomst genoemd mag worden. Zelfs een lid uit Duitsland had met zijn zoon de verre reis naae De Punt ondernomen.

Ongelukkigerwijze bleek het wegrestaurant 't Trefpunt, dat tot verzamelpunt diende, op zondag gesloten te zijn. Door de heer Vegter van Slooten, die ons aldaar opwachtte, werd echter snel een alternatief gezocht en weldra zaten we aan de koffie in het nabij gelegen restaurant van het vliegveld Eelde. Hierna togen we vol verwachting naar het "schatgraversveld". Het weer was uitstekend, ondanks de sombere voorspellingen van het K.N.M.I.. Het zonnetje liet zich zelfs af en toe zien.

Meteen na aankomst op de belt ontbrandde een koortsachtige activiteit. De

scheppen en rieken werden haastig uit de auto's gehaald en weldra stond de meute te zwoegen en te ploeteren dat het een lieve lust was.

Al bleek de belt niet bijzonder oud te zijn - het merendeel der opgegraven flessen bleken machinaal vervaardigd te zijn - toch werden er links en rechts leuke vondsten gedaan. Om enkele te noemen: enige blauwe flesjes, waaronder een bijzonder fraai druppelaartje, een millifiori-kraal, een volkomen gaaf "potlid" en zelfs een fles met glaszegel. Uiteraard werden buiten gemelde vondstenvolop flessen en inktpotjes gevonden. Iedereen ging uiteindelijk met dozen vol vonsten weer naar huis.

Ook toen na een uurtje graven de eens zo heldere lucht veranderde in een pikzwarte en de regen bij bakken tegelijk eruit kwam vallen, groef men onverstoorbaar verder. Het leek er zelfs op dat de plotselinge zondvloed alleen maar stimulerend werkte. Nog driftiger werd de schep in de grond gezet en nog sterker kromden zich de ruggen.

Aan het eind van de middag dunde het gezelschap toch allengs uit. De meeste hadden immers nog een lange terugreis voor de boeg. Het afscheid van de heer Vegter van Slooten verliep nogal gehaast door het natuurgeweld en daarom wil ik hem hierbij nogmaals hartelijk dank zeggen voor al zijn bemoeiingen. Ondanks de natte kleren was het een verrukkelijke dag en zeker voor herhaling vatbaar.

De heer Vegter van Slooten heeft overigens nog laten weten dat leden van onze vereniging ten alle tijde terecht kunnen op de vuilnisbelt. Dan wel gaarne vooraf een telefoontje naar hem. Hij zal dan voor verdere bemiddeling zorgdragen.

Adres: Offsetdrukkerij Vegter van Slooten

Noordesstraat 12

9494 RT Yde

Telefoon 05906 - 1864 / 050 - 348155

Pieter Oostlander.