

BESCHILDERDE BOLS FLESSEN

Peter Vermeulen

Onze website beheerder, Arie Vijfvinkel, ontving een mail van een Duitse verzamelaar, Franz Mutschler, een paar foto's van een beschilderde bolvormige BOLS voorraadfles. Hij wilde er graag meer van weten. De vraag werd doorgestuurd naar Peter Vermeulen, die de fles niet als antiek aanmerkte. Hij legde een verband met allerlei patriottische voorstellingen, die gedurende de Tweede Wereldoorlog in huisvlijt op allerlei oude flessen geschilderd werden. Maar met de toevoeging "BOLS" en een schildering van distilleerderij "t Lootsje" op de achterzijde, had ook hij die nog niet eerder gezien. Reden om de vraag te deponeren bij Ton Vermeulen van de afdeling Erfgoed bij Bols. Hij wist gelukkig meer:

Het is echt een opzienbarende fles. Ik heb er gezien met ook nog andere afbeeldingen. In een catalogus uit 1949 staat een dergelijke fles afgebeeld als reclamefles voor etalagedoeleinden. Dezelfde fles als van Franz Mutschler is ook gevonden in Zweden.



Fles Frans Mutschler



De in Zweden gevonden fles.

GEZOCHT

Jan Smallegoor

Waarde medeleden.

Sinds enige tijd ben ik in het bezit van een soja-kruikje, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gemaakt door Mobach.

Is er misschien iemand die iets weet over de aantallen en welke vormen er nog meer gemaakt zijn?

Er zijn waarschijnlijk ook door andere pottenbakkers soja-kruikjes gemaakt. Ook hier is info welkom.

Bij voorbaat dank.

Email: j.smallegoor@chello.nl of tel.nr 0575-519428.

