

Product

Trouw 16/2 '06

Wijnfles die niet rolt



Door een holletje in een fles te maken is deze gemakkelijk neer te leggen en zelfs stapelbaar zonder rek.

Voor wie wel eens worstelt met rollende wijnflessen in de koelkast of zelf in elkaar gezette wijnrekken voortdurend uit elkaar ziet vallen, is er nu een fles met een holle kant. Daardoor is ie makkelijk neer te leggen en zelfs – beperkt – stapelbaar. De werkelijke voordelen zijn echter te boeken bij het transport en opslag. Door de holle kant zijn de flessen dichter op elkaar te verpakken, zowel staand als liggend. Daardoor ontstaat er, volgens maker WineTime, 18 procent meer ruimte in vrachtwagens en opslagruimtes. Aangezien elke extra centimeter (van de schaarse) ruimte geld oplevert, is de vinding voor transporteurs, supermarkten en de wijnhandel een zegen. Maar ook voor de consument is er naast de stabiele fles nog een voordeel te behalen. Door de nieuwe vorm is de ziel verhuisd van de bodem naar de zijkant. De verdikking van het glas begint al onder de hals en loopt door tot aan de bodem. Het zwaartepunt ligt daardoor aan een kant en dat geeft, volgens de makers, het voordeel dat het inschenken van glazen een stuk soepeler verloopt. Een fles rood, wit of rosé van 0,75 liter is al te koop bij supermarkt C 1000 en kost € 3,69. Dat is even duur als de 'normale' fles. Zie ook www.winetowine.nl.

CACHETLAMP



RAMMELEN AAN DE BOOM VAN MIJN VERZAMELING...

Harry Wagter

Het woord "rammelen" in relatie tot glas moet je voorzichtig gebruiken. Soms moet echter toch eens aan de boom gerammeld worden om te bewerkstelligen dat iedere aap weer eens op een andere tak komt te zitten. En rammelen is dan natuurlijk overdrachtelijk bedoeld als een soort truc om het verzamelen weer eens te verfrissen.

Reden om te rammelen was dat ik bij mijzelf merkte dat de belangstelling voor een deel van mijn verzameling begon af te nemen.

Mijn verzameling oud glas bestrijkt een breed gebied. In de tijd gepositioneerd begint het natuurlijk met wat Romeins (als het geen vervalsingen zijn uiteraard...), dan komen de kattedoppen en de wijnflessen spoedig gevolgd door kelderflessen. Bovendien verschenen er in de loop der tijden heel wat bijzondere zaken zoals snuiftabak flessen, zaad- en voorraadflessen, apothekersglas en dergelijke. Er valt daar heel wat te verzamelen dus dat lukte wel. In een vroeger stadium had ik al afscheid genomen van alle kogelflesjes, limonade- en bier toestanden en diverse niet echt oude flessen. Wat in de verzameling ontbrak was echter nog steeds de echte focus op een bepaald onderwerp terwijl de verzameling kelderflessen met zo'n tweehonderd stuks toch kenmerken van voorzichtig uit de hand lopen begon te vertonen. En dat terwijl mijn interesse voor deze fles eigenlijk af nam.

Tegelijkertijd stelde ik vast dat mijn echte interesse blijkbaar wel uitgaat naar algemeen gebruiksglas. Dat is het soort glas dat internationaal aangeduid wordt als "black glass and utilities". Ook eBay kent deze categorie en dat zoekt dus gemakkelijk.



De flessen die de deur uit gaan...

Een kloek besluit werd genomen: ik ga mijn focus leggen op dat mooie gebruiksglas en ik ga de verzameling kelderflessen afbouwen. Ik selecteerde er een stuk of tien kelderflessen die ik niet wegdoo, onder andere enkele pictorials, maar de rest gaat de deur dus uit. Voorzichtig plaatste ik een drietal kelderflessen op eBay. Het effect bleek gigantisch. Wereldwijd houdt men elkaar blijkbaar goed in de gaten. Vele vragen bereikten mij per e-mail, en dat is nog steeds gaande. De global village is inderdaad een feit. Ik leverde onder andere al aan Tsjechië, Virgin Eilanden, New Zealand, Australië, Duitsland, België, Frankrijk, USA en warempel ook in Nederland. De actie blijkt dynamisch en stimulerend uit te pakken en de opbrengsten vallen niet tegen.

Kleine complicatie is natuurlijk wel dat de objecten die ik nu zo graag zou verwerven substantieel hoger geprijsd zijn dan een kelderfles, zelfs al is die fles van zeldzaam niveau. Achtkantige wijnflessen uit de 18^e eeuw, om maar eens wat te noemen, liggen immers niet voor het opscheppen. Dat geldt ook voor Franse zaadflessen wanneer je verder in de tijd wil teruggaan dan de bekende wijmondse flessen dat doen.



Enkele flessen waar ik geen afscheid van neem...



Het deel van de verzameling dat gaat uitbreiden...

OPROEP

Peggy de Korver

Beste leden van De Oude Flesch,

Mijn naam is Peggy, en ik ben onlangs afgestudeerd als fotografe aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. Voor mijn afstudeerproject ben ik bezig geweest met het onderwerp "verzamelen", en dat beviel me zo, dat ik daar nu na mijn afstuderen nog graag even mee verder ga.

Ik ben geïnteresseerd in verzamelaars die met hun verzameling hun huis inrichten of mooier maken. Oude flessen zijn hier zeer geschikt voor. Deze verzameling kan in allerlei ruimtes zijn opgenomen zoals de woonkamer, keuken, logeerkamer of gang.

Ik ben benieuwd hoe de verzameling zich tot de ruimte verhoudt waarin zij zich bevindt. Dat wil ik graag fotograferen. Op deze manier wil ik graag met deze verzamelaars in contact komen. Wie heeft zijn/haar woning op deze manier ingericht en bij wie kan ik langskomen om te fotograferen? Ik zal het werk uiteindelijk ook ergens moeten kunnen publiceren, dus graag alleen reageren als U daar geen bezwaar tegen heeft.

Als dank voor Uw medewerking krijgt U een print van het eindresultaat cadeau.

In afwachting van Uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Peggy de Korver.

Reacties: (M) 06-19430912 (T) 030-6993432 (E) peggydekorver@gmail.com



Oma's keuken. Foto: Peggy de Korver.