

## Inleiding

Ik blijf het toch maar zeggen: schrijf eens een artikeltje voor ons clubblad!  
Zelf heb ik ditmaal de fles met behakking "A.H-V." er maar eens uitgelicht.

## Het begin

Een paar jaar geleden kocht ik via een internetveiling een kelderfles met behakking "A.H-V." (23cm hoog), gevonden in de Kongo). De betekenis van de afkorting kende ik toen niet en de fles raakte wat in de vergetelheid. Totdat een Amerikaanse flessenvriend mij wat in de Kongo gevonden flessen te koop aanbood, aldaar opgegraven door een Fransman. Daarbij waren o.a. zo'n zelfde "A.H-V." fles en een iets kleinere variant met de behakking "A.H.V." Ja, dan ga je op jacht naar de bron!



## De geschiedenis

De later zo beruchte Rotterdammer Lodewijk Pincoffs was in 1857 zaken gaan doen in de Kongo, samen met zijn zwager Hendrikus (Henry) Kerdijk. In 1859 zeilde Kerdijk met een kleine boot vol katoenen stoffen, kralen, buskruit, geweren en jenever naar de monding van de Kongo rivier en ruilde deze goederen tegen ivoor, palmolie en pinda's. Deze handel bleek zeer winstgevend en hij besloot om met zijn zwager de firma "Kerdijk en Pincoffs" op te richten. De firma vestigde in 1861 een eigen factorij in Banana. Banana is een haven aan de Atlantische kust, gesitueerd op de noordoever van de Kongo rivier. Tegenwoordig gelegen in de provincie Bas-Congo van de Democratische Republiek Congo. Als vervolg op deze activiteiten werd besloten de zaken groots aan te pakken en zo werd in 1868 de "Africaanse Handels-Vereniging" (A.H-V.) opgericht. In het begin ging het voorspoedig met de AHV en in 1877 aanvaardde Prins Hendrik der Nederlanden zelfs het erevoorzitterschap! Hij ondertekende als tegenprestatie een circulaire ter aanbeveling van verschaffing van meer kapitaal aan deze onderneming. Ook stond Pincoffs in contact met de Kroonprins van Pruisen evenals met de beroemde ontdekkingsreiziger Stanley. Ook Koning Leopold II van België nam contact op met Pincoffs. De AHV zou het monopolie krijgen op de handelsvaart in de Kongo in ruil voor gratis transport van en naar dit land. Leopold II verloor veel geld en kwam zijn deel van de afspraken niet na. In mei 1879 klapte de boel uit elkaar. De cijfers van de Afrikaanse Handelsvereniging bleken op grote schaal te zijn gemanipuleerd en toen dat uitkwam ging zij failliet. Pincoffs moest overhaast vluchten naar New York. Kennelijk zag niemand zag het debacle aankomen want de aandelen AVH stonden nog steeds à pari. De vernietiging door brand van de hoofdfactorij te Banana droeg uiteraard ook bij aan het einde in van Pincoffs bestaan in Kongo. Pincoffs werd bij verstek tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Henry Kerdijk slaagde er niet in te ontsnappen en kreeg daadwerkelijk twee jaar gevangenisstraf. Zijn vader leed zware financiële verliezen.

### De flessen

Het is logisch, dat de kelderflessen van de AHV in Kongo, met name in Banana, nog te vinden zouden zijn. En inderdaad daar werden er een stel opgegraven en na een lange weg (Banana, Panama, Maagdeneilanden, Nederland) kreeg ik er een paar in handen. Er blijken twee types te zijn:

1. 22½cm; 0,50lt; "zwart"; tapse top; driedelige mal; Behakking "A.H.V."
2. 21cm; 0,50lt; donkergroen; tapse top; driedelige mal; Behakking "A H V"

Via het internet ([www.rmv.nl](http://www.rmv.nl)) kwam ik erachter, dat het Rijksmuseum voor Volkenkunde in het bezit is van een fraaie jenever voorraadkruik, nog gebruikt door de AHV:



Deze kruik heeft een blindstempel met de letters "AHV". Hij is geproduceerd in het Rijnland in de tweede helft van de negentiende eeuw. Nederlandse kooplieden gebruikten dergelijke kruiken om jenever naar de Kongo en eventueel palmolie terug naar Nederland te vervoeren. In het Kongo gebied werden de kruiken hergebruikt, bijvoorbeeld op graven van belangrijke personen. Dit exemplaar is in de jaren zestig van de twintigste eeuw in Kinsjasa, de hoofdstad van de huidige Democratische Republiek Congo, gekocht.

De Belg, André Demuynck, woonde van 1979 tot 1990 in de Kongo vond daar – naast enige AV\_H kelderflessen - een stuk of 12 gewone bruine jeneverkruiken met blindstempel. Helaas heeft hij die allemaal weggegeven en kan er dus geen foto's van laten zien.

De –nog niet opgeloste– vraag is uiteraard: wie leverde de jenever aan de AHV?  
Welke lezer kan mij hier verder helpen?

Wie meer wil lezen over Pincoffs, Kerdijk en de Congo kan o.a. terecht op de website van de heer Engelfriet: [www.engelfriet.net](http://www.engelfriet.net)

## NIEUWJAARSBIJEENKOMST 2007

Cees Martin

Dit jaar weer in Utrecht werden we door de dames van de catering hartelijk ontvangen en was het in het begin weer druk met het uitpakken van de veilingobjecten en het uitgeven van het nieuwste nummer van ons clubblad. Misschien wordt dat de reden dat er wellicht af en toe een missertje in dit verslag zit, maar natuurlijk alleen in de details, want de hoofdlijnen dienen in orde te zijn!

Peter Vermeulen had het weer druk met zijn dubbele taak als voorzitter èn veilingmeester.

Traditie getrouw had hij voor alle werkers binnen de vereniging een compliment met schouderklop, een dankwoord en een goede fles wijn (soms twee!) in petto. Maar voor ieder lid een goed en gezond verzameljaar.

