



DE 10 JAAR deel I

TOEGELIJMDCOE

Op dinsdag 6 juni bestond onze vereniging 10 jaar. De 10-jarige werd destijds bij BOLS te Nieuw Vennepe opgericht. Als deze firma ons uitnodigd om dit heugelijke feit te komen vieren, dan zijn er maar weinig onder ons die daar géén gehoor aangeven. Het was weliswaar midden in de week, maar een snipperdag, ATV, ADV of verlofdag werd indien nodig hiervoor graag opgenomen.

Met behulp van de voortreffelijke route beschrijving kwam ondergetekende daar zonder omwegen aan. Na ontvangst, met koffie en heerlijke koekjes kregen wij een indrukwekkende, kleurrijke, informatieve en uitgebalanceerde diaprojectie te zien, met de titel "Bols wereld wijd aanwezig".

Hierna werd de groep gesplitst in twee delen. Ieder kleinere groep werd onder begeleiding van een charmante gastdame door het hele bedrijf rondgeleid. Het zal hier te ver gaan dit uitvoerig te beschrijven echter de afdeling met de oude koperen ketels maakte op mij de meeste indruk. Vervolgens weer met z'n allen naar het Bols-Museum. Ons medelid Lo van Sint Maartensdijk, conservator van dit museum, leidde ons uitgebreid rond en vertelde heel wat wetenswaardigheden. Een bijzonder goede verzameling aangaande de geschiedenis van de firma Bols en haar produkten. Zeker nog eens een bezoek waard.

Dorsig geworden, na het stellen van de vele vragen, werden wij uitgenodigd voor een aperitief aan de bar.

Naast de bekende borrel was er een ruime keus uit vele soorten drankjes en speciaal klaargemaakte cocktails. Tija evenééns voor een aantal woorden van onze voorzitter. Welke kort de geschiedenis van de vereniging de revue liet passeren en opmerkte dat de 10 jaar waren omgevlogen.

Mevr. A.M. van der Steen werd met name bedankt voor de gastvrijheid en Peter Vermeulen benadrukte dat de vereniging zéér gelukkig is met een firma als Bols welke een geïnteresseerde sponsor blijkt te zijn.

Zij werd geëerd met de woorden "Eigenlijk een beetje moeder van de vereniging te zijn", als dank kreeg zij als eerste een exclusieve damessjaal met het embleem van de vereniging erop.

Hierna werden ook de andere aanwezige dames met zo'n sjaal versiert.

Tja de heren kregen te horen dat de speciale stropdas nog even op zich liet wachten.

Hierna werd door Lo van Sint-Maartensdijk aan onze voorzitter het eerste exemplaar van "De flessenloods " aangeboden (Uitgave mede mogelijk gemaakt door steun van de firma Bols). De "Flessenloods" is het eerste standaard - werk verzorgt door de Commissie "Naamgeving".

Met name werden de heren Anne Aalders, Bert Arendonk, Bert de Jong en Piet Smit bedankt voor het vele werk wat zij hierin hadden gestoken. Piet Smit werd nog eens extra in het zonnetje gezet in verband met de publicitaire kant van onze vereniging.

Tja alsof er geen eind aan kwam bood, peter namens de vereniging het Bols- museum een oude antieke Bolslikeurfles met zegel aan.

Intussen was het al ruim middag geworden en begonnen de magen te knorren. Eén feestelijke 4-gangen lunch werd een waardige afsluiting ter gelegenheid van dit 10-jarige bestaan.

Voor de niet deelnemers aan deze feestelijke dag hier het menu wat ons werd voorgeschoteld:

- * Consommé Célestine
- * Medaillon de veu "Maréchale"
garnitures diverses
- * coupe Romanof
- * Moka et liqueurs

Aan wijn hadden we aan tafel ; Julienas A.C.1985
selection Duboeuff

Aan alles komt een einde en op weg naar de uitgang wachtte ons nog een verrassing. In een enveloppe een groepsfoto in groot formaat en een fles extra oud belegen Corenwijn speciaal gebotteld ter gelegenheid van ons jubileum.

Kortom een prima dag, waarvan de organisatie vlekkenloos verliep.
Gastdamens en gastheer mijn dank en zeker ook namens de andere aanwezigen.



(12-¹/₂ Jarig bestaan
5 december 1991)

Koos