

Voorwoord van de voorzitter

HET

50

STE NUMMER

Beste medeleden, voor U ligt alweer het 50e nummer van ons zeer gewaardeerde clubblad!

Als voorzitter acht ik het een goede zaak daar even bij stil te staan. Persoonlijk ben ik één der weinigen, die de geboorte van alle 50 heeft meegemaakt. En geloof me sommige bevallingen waren zeer zwaar en kwamen niet zonder extra inspanningen van de kraamheer en eventuele helpers tot stand. Hoeveel (onbetaalde) vrije tijd zou in totaal niet in deze 50 clubbladen zijn gaan zitten?

Eenieder, die wel eens in de redactie van n'import welk verenigingsorgaan heeft gezeten, weet uit ervaring hoe moeilijk het is tijdig goede kopij binnen te krijgen.

Voor een landelijke vereniging als de onze is een goed functionerend clubblad van levensbelang. Ik heb het al vaker betoogd:

Het clubblad is de band, die onze leden bindt!

En het zal U duidelijk zijn het is de bron van informatie over van alles rondom het verzamelen van antieke flessen en aanverwante artikelen.

En doet mijn volgende motto geen opgeld: "Ieder van ons weet een beetje, maar met zijn allen weten we veel!"

Het is een goede zaak om op dit moment de schijnwerper te richten op de mensen, die ervoor gezorgd hebben, dat er ieder kwartaal weer een verenigingsblad het licht zag.

Op de eerste plaats is dat uiteraard onze hoofdredacteur **PIET SMIT**. Vanaf het eerste couveusekindje tot en met deze heuse Abraham is hij de eerstverantwoordelijke geweest. Eerst lange tijd als solist, daarna met steun van **PIET OOSTLANDER**. De oplage steeg in de afgelopen 12½ jaar met zo'n 900%. Logischerwijze diende vervolgens een volwaardige redactie opgemand te worden, hetgeen vorig jaar zijn beslag kreeg.

Naast beide vorengenoemde heren bestaat de redactie momenteel verder uit: **KLAAS PRINS** (vertegenwoordiger verenigingsbestuur), **BERT DE JONG** en **DICK PINKSTER** (eindredacteur).

Ik wens de redactie een succesvolle volgende 50 nummers toe!

Een clubblad kan slechts excisteren bij de gratie van een aantal auteurs. Met name door hun activiteiten wordt het blad telkenmale wederom gevuld. Helaas is het bij iedere vereniging zo, dat slechts een tamelijk klein groepje getrouwen voor de productie zorgt. Juist deze mensen wil ik dan ook van harte bedanken voor hun inzet (bladert U maar eens door wat oude nummers en U weet wie ik bedoel) en ik hoop - ja ik reken erop - dat zij voort zullen gaan. De andere leden roep ik nogmaals op:

"Schrijf eenseen artikeltje!!!"

Echt, U krijgt daarbij alle steun van de redactie, die U maar nodig heeft. Schroom dus niet langer!

Tenslotte wil ik last but not least onze "huissponsor" BOLS Nederland bv bedanken voor de steun in de afgelopen jaren met betrekking tot het verschijnen van ons clubblad en niet te vergeten onze jubileumpublicaties. Twee namen wil ik daarbij noemen: ons erelid LO VAN SINT MAARTENSDIJK (inmiddels gepensioneerd) en ANNEMIEK VAN DER STEEN, de PR vrouwe van Bols en de "petemoei" van onze vereniging.

Peter Vermeulen



*Hartelijk Gefeliciteerd
met de
50^{ste}*

*Verschijsning van het
clubblad
Egbert & Netty Dikken*