

De Oude Flesch te gast bij distilleerderij "De Dubbele Adelaar"

De Jaarvergadering koppelen aan een bezoek aan een museum of distilleerderij is zo langzamerhand een goede gewoonte geworden. Nu waren we Zaterdag 5 april tezamen bij de firma Nolet in Schiedam, en het was weer met groot succes. Ruim vijftig leden waren aanwezig toen we na de koffie startten met het programma. In het welkomswoord van de heer Paul Nolet vertelde hij dat het bedrijf dat in 1691 opgericht, al in 1702 de eerste tegenslag te verwerken kreeg, toen de gehele distilleerderij in vlammen opging. Na vestigingen op een aantal verschillende plekken in Schiedam, streek het bedrijf uiteindelijk neer op de huidige plaats. Als een rode draad loopt de verbondenheid met de familie Nolet door de geschiedenis van het bedrijf. Onafgebroken hebben vele generaties lang, de Nolet's van vader op zoon/zonen het bedrijf geleid tot op de huidige dag. Na een bloeiende periode kwamen de magere jaren, zoals in de gehele jenever-industrie. Tot dat de productie van de Ketel 1 goed begon te draaien en er steeds meer vraag naar deze Jonge Jenever kwam. Begonnen met een kleine aanmaak op laboratoriumschaal en later in een kleine ketel, groeide al snel de vraag en dus de produktie. Als nevenproduct werd later ook de Ketel 1 wodka geproduceerd en voornamelijk geëxporteerd naar Amerika. De naam De Dubbele Adelaar stamt uit de tijd dat er nauwe contacten werden onderhouden in Rusland met o.a. de Romanovs, de Russische Tzarenfamilie. Ter ondersteuning van het prima verhaal werd een promotie-video vertoond die, gericht op de Amerikaanse markt, de verkoop van de Ketel 1 wodka moest stimuleren. De ledenvergadering werd er daarna in recordtempo doorgejaagd. Verslagen hiervan ontvangt U van het secretariaat. Na de proeverij (met hapjes) van de Nolet producten, werd de ruilbeurs gehouden, met een gevariëerd aanbod. Met een dankwoord aan de Noletploeg overhandigde Peter daarna de gebruikelijke flessen en dassen, en konden we zeer tevreden huiswaarts keren. Diegenen die deze al lang geplande dag hebben laten lopen voor een bezoek aan een rommelmarkt, hebben zoals altijd weer ongelijk gekregen.

Dick Pinkster

