

NIEUW ZEELAND HEEFT OOK EEN JAARLIJKSE FLESSEN SHOW

Dit jaar werd de 28e "National Antique Bottle & Collectables Show" in de omgeving van Wellington, de hoofdstad van Nieuw Zeeland, gedurende de Paasdagen gehouden. De Wellington Antique Bottle & Collectables Club was de organisator. Omdat ik ook lid ben van die club, besloot ik wat van mijn flessen daar op te stellen. Ik deed mee in vijf categorieën. In totaal waren er 79 deelnemers, die flessen en kruikjes tentoonstelden, en 40 die onder de algemene categorie van "collectables" vielen. Dan waren er nog "sales tables", die alles bij elkaar 92 meter lang waren. Dus er kon heel wat gesjacherd worden. Ik kocht nog een "bocksbeutel" voor NZ\$2.00. Voorzichtig aandoen, want ik had al een paar flessen van \$200 per stuk gekocht.

De show was verspreid over 2½ dag, want het begon al op vrijdagavond. Je kon al opstellen, maar de meeste deelnemers deden dat pas op zaterdagmorgen, toen je alles voor negenen klaar moest hebben. Met hulp van mijn vrouw Ros heb ik dat toch voor elkaar gekregen. Op vrijdagavond organiseerde onze vereniging een behoorlijk grote veiling van 315 kavels, waar goed betaald werd voor sommige flessen en kruikjes. Ook kelderflessen gingen voor heel wat meer van de hand, dan ik bereid was te betalen. Je blijft toch altijd een Hollander, zelfs al woon ik hier al 45 jaar.

Onze voorzitter, Peter Fisher lanceerde zijn boek "Capital Thirst – The Wellington Soft Drink Book". Het is een geïllustreerde catalogus van alle 'soft drink bedrijven', die ooit in Wellington hebben bestaan. Het boek geeft gedetailleerde beschrijvingen van al hun flessen en kruikjes. Voor meer informatie, zie www.wellingtonbottles.cjb.net



Het publiek mocht zaterdag, vanaf 10:30 uur, naar binnen. Maar de aantallen vielen wat tegen, zelfs voor een stad zoals Wellington. In totaal kwamen er ongeveer 1,100 mensen, dwz tot zondag 16:00 uur. Maar de echte flessenkenners en diverse algemene verzamelaars waren van heinde en verre uit NZ gekomen. Er zijn hier flessenclubs in elke redelijk grote stad. Zelfs uit Australië kwamen twee flessen enthousiasten. Alle NZ flessenclubs zijn aangesloten bij de New Zealand Bottle Association.

De prijzen werden uitgereikt op Zaterdagavond. Voor de resultaten, zie www.nzbottleassociation.cjb.net Tot mijn zeer grote verbazing [het was de eerste keer dat ik deelnam aan een National Show] kreeg ik twee eerste prijzen, twee tweede prijzen en een derde prijs, dus een prijs voor elke categorie. Dat noemen ze toch zeker "beginner's luck", maar volgens mij is het voornamelijk te danken aan alle informatie die ik bij mijn opstellingen kon plaatsen. En die informatie kwam bijna zonder uitzondering van Peter Vermeulen. Dus er was toch nog een

Hollandse band met onze National Show. Mijn grote dank aan "King Gin", ik zou jou ook een lint moeten omhangen.



Zondags had de club ook nog een taxatietafel opgesteld, alwaar het publiek zijn "waardevolle schatten" kon brengen. Er kwam heel wat binnen, zelfs flessen die buitengewoon zeldzaam zijn. Die werden geveild tegen het einde van de Show (als de eigenaren ze wilden verkopen). Zij brachten goede prijzen op, maar niet zo hoog als op de vrijdagavondveiling.

De National Show was voor mij een bijzondere kans om andere kelderflessen en schnappsflessen verzamelaars te ontmoeten, en te kunnen "kwijlen" over de flessen die zij hadden. Het komende jaar zal de National Show in Nelson zijn [op het Zuider Eiland] van 4-6 Juni 2004.

Nick Lambrechtsen dinsdag 27 mei 2003

Foto "16": Eerste prijs voor "black glass" flessen, voornamelijk kelderflessen maar ook 2 bierflessen van Cooper & Wood, Portobello, Schotland.

Foto "18": Eerste prijs voor 15 verschillende Nederlandse schnapps flessen.