

V I J F W E D U W V R O U W T J E S .
=====

Naar aanleiding van een vraag over BOLS boerinnetjes van Klaas Prins ben ik eens even mijn herinneringen en het BOLS archief ingedoken. Beiden waren wat stoffig!!

Allereerst even een belerend Hollands vingertje opgestoken: de benaming "boerinnetjes" is onjuist, want er zitten drie struise vissersvrouwen tussen! Terecht spreekt de folder, waarvan -naar ik hoop- voor- en achterzijde worden afgebeeld, danook van: "Dutch girls in Costume".

Aan twee van de drie vissersvrouwen heb ik goede herinneringen. Als kleine jongen ging ik met mijn Oma naar de Dappermarkt in Amsterdam, waar een Scheveningse stond, of liever hurkte, bij twee emmers: een met haring en de andere voorzien van een ronde houten deksel-met-een-brievenbus, zoals ik dat noemde. Het goede mens kon zo snel geen haring schoonmaken, of ik stond al weer als een jonge spreeuw met open mond op de volgende hap van het houten prikkertje te wachten, tot groot vermaak van de omstanders.

De Volendammer vrouwen -meestal jonge struise meiden- werden 's-morgens vroeg in drommen bij het Centraal Station gelost en verdwenen op een sukkeldrafje naar hun "diensthuizen" langs de grachten en in de gegoede buurten. Hun eerste werk in de vroege ochtend was, met opgestroopte mouwen, de hoge stoepen van de statige huizen te schrobben. Menig slagers- of bakkersknecht zal hier een vroegtijdige hartkwaal of -op zijn minst- slapeloze nachten aan hebben overgehouden. (Ik was nog te jong!).

Van de "Dutch girls in Costume" zal men tevergeefs naar hun mannen zoeken, want die zijn nooit gemaakt. Hun costuum was niet zo fleurig en dus minder interessant. Bij de tekst kan nog worden opgemerkt dat bij een latere Japanse editie ten onrechte werd gesproken over Friesland in plaats van over West-Friesland (A). Walcheren (D) zou nog kunnen worden aangevuld met "protestant", want de rooms-katholieke dracht was sterk afwijkend, evenals het dialect van beide religies!

De voor de KLM vervaardigde "poppetjes" zijn er in twee verschillende inhoudsmaten, n.l. 0,3 en 0,1 ltr, waarvan de laatste vaker gevonden wordt. Er zijn twee series, n.l. die vervaardigd door Zenith te Gouda en een latere die, in een veel minder gedetailleerde uitvoering, door een -helaas onbekende- fabriek in Japan werd vervaardigd. De aanmaak van beide typen ligt tussen 1960 en 1964. Hoeveel er gemaakt zijn is onbekend, maar omdat ze uitsluitend bestemd waren voor passagiers eerste klas, zal het aantal niet in de tienduizenden lopen. Misschien dat de jaarverslagen van de KLM over die jaren ons wat meer informatie kunnen geven. Ik zal mijn best doen!

Lo van Sint Maartensdijk.



D U T C H G I R L S I N C O S T U M E B Y B O L S F O R K L M

E SCHEVENINGEN

The fisherwomen of Scheveningen wear black and white costumes and white caps. Their shawls are coloured. On weekdays they change sedate dress gowns for many-coloured ones.



A

D ZEELAND

A Zeeland woman's jewelry often includes a many-stranded coral necklace fastened at the throat with an ornate gold pin. Costumes have long black skirts and low-cut bodices covered by a three-cornered shawl.



C

VOLENDAM

In Volendam, high-peaked lace bonnets are Sunday-wear, black caps are for weekdays. Women reserve their brightly striped skirts for everyday and don black - jacket, skirt and all - for Sunday best.



C

B SPAKENBURG

Spakenburg women shield their figures in heavily starched breastplates, which stand out stiff and wide at the shoulders and cover their hair with a white crocheted cap. Over hip padding they wear three skirts.



A WEST-FRIESLAND

The headress of this costume is a complicated affair. Golden cap and outer bonnet cover a black skull cap, and the whole headress is held in place by five pins - four of gold and one of diamond-studded silver.



E

BOLS

Bols, a byword since 1875, has joined with KLM to bring you these greetings from the Netherlands. The traditions of Dutch costumes and the tradition of fine Bols liqueurs go hand in hand to express the KLM tradition of personal service the world over.

DUTCH COSTUMES AND BOLS DUTCH LIQUEURS WITH THE COMPLIMENTS OF KLM ROYAL DUTCH AIRLINES